



Lissewege en Zwankendamme Zo 23 okt. 2022 - 10.30



- **Afspraak:** 10.30: Jacob Reyvaertstraat aan het infolokaal achterkant Onze--Lieve-Vrouwkerk, Lissewege
Lissewege heeft een treinstation, lijn 51A Brugge-Zeebrugge.
- **Afstand:** 11 km goed bewandelbaar
- **Wandeling:** Rond de middag nuttigen we onze picknick in praatcafe KAVIJAKS, Zwankendamme. We wandelen richting Abdij ter Doest, via het Boudewijnkanaal, dat werd gegraven van 1895 tot 1902.
De Abdij Ter Doest dagtekent van 1106 toen de heer van Lissewege een kapel met stuk grond schonk aan de Benedictijnen. 70 jaar later namen de Cisterciënzers de priorij over en meteen werd Ter Doest een dochteronderneming van de machtige Ter Duinenabdij in Koksijde.
Lissewege, het witte dorp, met zijn witgekalkte huisjes, met zwarte onderkant is een van de mooiste dorpen van Vlaanderen.
- **Organisatie:**
Deze wandeling is een organisatie van vanlimbergenluc@gmail.com
Na de wandeling vullen we ons buikje (voor de geïnteresseerden) in Huyze Saeftinghe onder de kerktoren van Lissewege. Meer details hierover in het geheugensteuntje
- **NB:** Deelnameprijs: de gebruikelijke 3 euro per persoon
- **NB:** Indien je NIET wenst gefotografeerd te worden, gelieve dit bij het begin van de wandeling te melden aan onze voorzitter.
- **NB:** Alle info over deze en andere wandelingen of activiteiten kan je terug vinden op onze vernieuwde website: www.finasvoetstap.com